



Beste voetbalfan,

Voordat u verder leest mijn welgemeende verontschuldiging.

Waar haal ik immers het lef om u weg te rukken van uw televisietoestel? De tussenstanden op teletekst? De prachtige stukjes voetbalpoëzie in de krant?

Ik kan u echter meteen geruststellen: wat volgt in deze brief gaat wel degelijk over voetbal.

En hoe. Op 2 augustus 1959 nam Santos het op tegen het Italiaanse Juventus Turijn. Achterin bij Juventus: spijkerharde Italiaanse verdedigers. In de spits bij Santos: de 19-jarige Pelé. Toen al een wereldtalent. Maar wat hij die dag liet zien sloeg werkelijk alles.

Pelé controleerde de bal, passeerde vier verdedigers met een 'sombbrero' - bij een 'sombbrero' wordt de bal over het hoofd van de tegenstander gespeeld en terug op de slof genomen - en vloerde de doelman met een droge kopbal. Zonder dat het leer ook maar één keer de grasmatt raakte.

Geloof me vrij: het was het mooiste doelpunt dat ooit tegen de touwen ging. Helaas... u en ik zullen dit fraaie staaltje voetballkunst nooit meer voor onze ogen zien verschijnen. Er was immers geen enkele televisieploeg aanwezig.

En dat is - jammer genoeg - één van de weinige zekerheden in het voetbal:

**bij de mooiste goals is vaak geen camera te bespeuren.**

Weet u waar de meeste doelpunten vallen? In de provinciale reeksen. Goals waar u en Pelé niets van afweten, omdat ze nooit de televisie halen.

**U neemt dus beter geen enkel risico.  
Kom eens kijken naar FC Wieze.**

Want inderdaad, FC Wieze trekt altijd en overal ten aanval. Met een karrenvracht aan doelpunten tot gevolg.

Sla er de wedstrijdverslagen op onze website maar op na: onze jongens gaan altijd voor de volle buit. En dat is zeker het bekijken waard, want de lagere afdelingen barsten van het aanvallend talent.

**Dat kunt u met uw eigen ogen komen vaststellen.**

Op 20 januari speelt oranje-blauw de derby tegen Buggenhout. Voor u een ideale gelegenheid om eens kennis te maken met FC Wieze. Brengt u deze brief zeker mee? Dan komt u gratis proeven van de sfeer op onze tribunes.

Tot dan,

Peter Veireman  
Voorzitter FC Wieze

P.S. Onze spelers hebben met Pelé nog één ding gemeen: ze houden allemaal van vrouwen. Brengt u de uwe zeker mee naar de wedstrijd? Het zal de spektakelwaarde ongetwijfeld verhogen.

U wilt ook in de toekomst weten hoeveel prachtgoals FC Wieze heeft gescoord? Laat dan, op de dag van de wedstrijd, uw e-mailadres achter aan de ticketbalie.

Naam: .....

Voornaam: .....

E-mail: .....