

COMPUTERWINKEL P.C.Y.
Brugstraat 91
2960 Sint Job in't Goor

Voor mevrouw Iris Dierckx

Heide, 14 oktober 2002

Alstublieft, mevrouw Dierckx.

Dit handgebonden boeket van dagverse bloemen.
Een geschenk voor u.

Uw bloemen heb ik deze morgen op de veiling gekocht.
Om er meteen een mooi boeket van te maken. Een handgebon-
den boeket. Een assortiment van dagverse bloemen in warme
herfsttinten.

Handgebonden boeketten zijn een bijzonder geschenk.

Bloemen krijgen, maakt u blijgezind. Bloemen schenken
is een feest. Dat wilde ik met dit boeket graag aantonen.

Mag ik me even voorstellen?

Ik ben Kris Van Hooydonck, zaakvoerder van bloemisterij Van Hooydonck. Een familiebedrijfje opgericht door mijn vader in 1964. Florist van vader op zoon.

U mag er dan ook zeker van zijn: aan elk handgebonden boeket besteed ik de grootste zorg. Tenminste tweemaal per week rij ik naar de bloemenveiling van Berkel. Om er versgeplukte bloemen te kopen.

Niet te verwonderen dat u aan een handgebonden boeket makkelijk anderhalve week plezier beleeft. Veel langer dan aan een gewoon boeket. En weet u, heel wat mensen laten het boeket daarna netjes verdrogen tot een sierlijk stilleven. Om er nog langer van te genieten.

Ook bedrijven schenken handgebonden boeketten.

Bedrijven bij u in de buurt. Zoals Uitgeverij Biblio. Waar ik al meer dan vier jaar bloemen mag leveren. Voor de verjaardag van een medewerker, het jubileum van een collega, voor een goede zakenrelatie.

Of voor de vele artiesten die er optreden zoals Toots Tielemans, Bart Peeters, Johnny Voners, Jan Leyers, Geena Lisa. Om er maar enkele op te noemen. Toegegeven, daar ben ik best wel trots op.

En wie zet u bij Computerwinkel P.C.Y. in de bloemetjes?

Zonder twijfel zijn er ook in uw bedrijf speciale gelegenheden waarvoor u bloemen bestelt. Dan mag u me altijd bellen. Het nummer is 03.666.89.26. Een boeket, een mooie plant, een kerststukje, of een bloemencheque. Ik lever elke bestelling bij u op de zaak.

Bespaar kostbare tijd.

Als u dat wenst, lever ik uw privé-bestellingen ook bij u op kantoor. Zo kan u 's avonds recht naar huis. Of naar het feest. Mét een mooi boeket.

Een handgebonden boeket koopt u alleen bij een professionele florist. Een écht handgebonden boeket is

makkelijk te herkennen. Zonder vaas moet uw boeket mooi rechtop blijven staan. Probeer maar eens.

Vergeet voortaan geen enkel bloemenmoment meer.

Bijgevoegd vindt u een invullijstje. Noteer er de verjaardag van uw familie, vrienden en collega's op. Samen met alle andere belangrijke bloemenmomenten die u zeker niet mag vergeten.

Ik hou die gegevens voor u bij. En geef u enkele dagen vooraf een seintje. Vrijblijvend. Dat spreekt voor zich.

Op het kaartje staan ook uw bedrijfsgegevens. Kijkt u ze even na? Fax de ingevulde kaart naar het nummer 03.666.89.26. Mailen kan ook: bloemen@vanhooydonck.be.

Of breng de kaart mee, want ik nodig u graag uit in onze bloemisterij.

Voor een kleine rondleiding in onze serre. Waar u naast snijbloemen en vaste planten ook een ruime keuze tuinplanten aantreft.

Elk seizoen verandert onze serre van uitzicht. En ademt ze de sfeer van een kleine kerstmarkt, een dennenbos of een moestuin. U ontdekt er altijd weer wat nieuws.

**Het adres is: Antoine De Preterlaan 67
2920 Heide-Kalmthout**

Elke keer u een boeket bestelt, krijgt u een stempel op uw persoonlijke bloemenkaart. Tien stempels zijn goed voor een gratis boeket. Voor u.

En de prijs?

Daar hoeft u het niet voor te laten. Voor een handgebonden boeket betaalt u maar 15 euro. Dat is zeker niet duurder dan een gewoon boeket.

Wat vindt u van de vaas, mevrouw Dierckx?

Vindt u ze mooi? Past ze bij uw bureau of uw interieur?

Dan krijgt u ze cadeau.

Misschien komt ze nog wel eens van pas. De volgende keer wanneer u een handgebonden boeket bestelt.

Hartelijk dank, mevrouw Dierckx.

Dank voor uw tijd. Dank voor uw interesse. Ik wens u nog een aangename werkdag.

En veel plezier met uw boeket.



Kris Van Hooydonck
Florist

P.S. Sinds kort ben ik aangesloten bij Fleurop-Interflora. En kan ik voor u bloemen laten afgeven in binnen- en buitenland. Via een netwerk van professionele floristen.

Ik hoop dat u ingaat op mijn uitnodiging. En een keertje langskomt in de bloemisterij.

De Antoine De Preterlaan 67 is vlakbij. U rijdt in Heide-Kalmthout de Heidestatiestraat door en steekt vervolgens de spoorweg over. Draai meteen voorbij het station van Heide rechtsaf. Aan het einde van die straat draait u scherp links en ziet u onmiddellijk mijn ouderlijk huis. Met erachter de serre.